

Gelukkig is er ook goed nieuws



Christian Goijaarts

met illustraties van
Marq van Broekhoven



Help, mijn man is klusser!

Jan van Dussen
hield van klussen
maar echt handig was hij niet.

Met zijn hamers
door de kamers
sloopte hij de hele kiet.

Deuren, ramen,
buisen, draden,
niets zat op z'n plek.

Toos van Dussen
was intussen
klaar voor haar vertrek.

Toen zuchtte hij:
Je hebt gelijk,
't is beter dat ik stop.

En zo sloeg Jan voor
één keer tóch
de spijker op z'n kop.



Hooikoorts

Hatsjie! Hatsjoe!
Ik ben zo moe,
zei Bertha 17.
Mijn allergie
dat gaat zo niet,
ik kan geen gras meer zien.

Ze keek opzij
en zag toen blij
de oude varkenswei
met slijk en dras,
geen sprietje gras.
Dát is wel iets voor mij!

De varkens daar
ontvingen haar,
ze vond haar ware aard,
want in het slijk
kreeg zij gelijk
een krulletje in haar staart.

Gelukkig is er ook goed nieuws

Ze had het hem nog zó gezegd:
'Meneer, dat gaat niet lukken...'
Vanochtend was ze weer op school
en liep ze met twee krukken.
Haar hele huid is bont en blauw,
een pleister bij haar oor.
Gelukkig is er ook goed nieuws:
de gymles gaat niet door!

Taal is het mooiste speelgoed dat er is. Al op jonge leeftijd wist Christian Goijaarts het zeker: ik wil later schrijver worden. Of journalist. Na duizenden teksten in opdracht van anderen laat hij nu zien wat hij zélf het leukst vindt.

Gelukkig is er ook goed nieuws is een verzameling vrolijke versjes voor kleine én grote kinderen, waarin taalplezier, optimisme en muzikaliteit vooropstaan. Marq van Broekhoven maakte bij ieder gedicht een treffende illustratie.

