

De Visstickprins

en 8 andere avonturen op rijm



Christian Goijaarts
met illustraties van
Marq van Broekhoven



De Visstickprins

Heb je het verhaal gehoord
van Sandertje van Vliet?
Let maar even héél goed op,
ja, dit geloof je niet!

Sandertje was zeven jaar
en dit, dit moet je weten:
vissticks waren absoluut
zijn favoriete eten.

Ieder ander bordje liet hij
zonder twijfel staan.
Maar vissticks, jongens, dan liep
Sanders moeder af en aan.

Geen kotelet, geen frikandel,
geen kip of groenteschijf,
Sandertje die had alleen maar
vissticks in zijn lijf.

Zijn vader zei: 'Da's niet gezond.
Met Sander is iets mis.
Strakjes dan verandert onze zoon
nog in een vis!'

Maar als ze variëren
en hun zoon weer driftig wordt,
dan legt zijn vader zuchtend
tóch weer vissticks op zijn bord.

Op een mooie zomerdag
toen gingen ze naar zee.
In hun koelbox namen ze
voldoende vissticks mee.

Het was half twee toen Sander zei:
'Het is niet meer te temmen.
Ik heb opeens zo'n vreselijke
zin om te gaan zwemmen.'

Hij trok een sprintje en hij dook
behendig in het water.
Zijn ouders wachtten op het strand –
en het werd maar later ...



Iedereen was al naar huis,
van Sandertje geen spoor.
Zijn ouders liepen steeds bezorgder
naar de strandwacht door.

Een reddingsboot en zelfs de kustwacht
rukte grootscheeps uit,
maar snel werd het te donker
en zij stopten zonder buit.

Sandertje, lief Sandertje,
waar zou hun zoon toch wezen?
Ze wachtten dagenlang totdat ze 't
in de kranten lezen:

'Vissersboot vangt jongeman
die in de netten zwom'

'We moeten naar die haven toe,
dus pak je jas en kom!'

Ze scheuren naar de haven,
maar daar zegt de kapitein:
'Sandertje? Uw zoon? O ja,
die vond de zee zo fijn.
Maar zwemmen is gevaarlijk daar
met schepen en met haaien,
dus hebben wij uw zoontje
ergens anders uitgelaaien.'



'Daar zwemt hij elke dag
en krijgt hij vissticks bij de vleet.
Ze noemen hem de Visstickprins,
het is maar dat u 't weet.

Hij spettert en hij spartelt,
is geweldig in zijn hum
als hij weer mag gaan zwemmen
in het Dolfinarium.'

Zo komt het dat zij 's zondags
steeds naar Harderwijk vertrekken
met in de auto vissticks,
zalm en zestien lekkerbekken.

Hun Visstickprins die steelt de show
met orka's en dolfijnen.
Hij deelt zijn vis graag eerlijk,
'maar die vissticks zijn de mijne!'



De Visstickprins

*Heb je het verhaal gehoord
van Sandertje van Vliet?
Let maar even héél goed op,
ja, dit geloof je niet!*

*Sandertje was zeven jaar
en dit, dit moet je weten:
vissticks waren absoluut
zijn favoriete eten.*

*Ieder ander bordje liet hij
zonder twijfel staan.
Maar vissticks, jongens, dan liep
Sanders moeder af en aan.*

Christian Goijaarts speelt het liefst met taal en verhalen. Daarbij laat hij zijn fantasie graag de vrije loop. In zijn tweede boek, *De Visstickprins*, neemt hij je mee in negen vrolijke verhalen op rijm, waarin koningen, kinderen en koeien de vreemdste avonturen beleven. Marq van Broekhoven maakte bij ieder gedicht weer treffende illustraties.



Kijk voor meer vrolijke versjes op: www.vrolijkeversjes.nl